

Hoạt động truyền giáo dưới chân núi lửa

Lm. Conrado Franco, một nhà Truyền giáo dòng Comboni người Tây Ban Nha, trong câu chuyện này chia sẻ về công việc truyền giáo của ngài tại Peru, một quốc gia ở châu Mỹ La Tinh.



Công việc truyền giáo đã mang lại cho cuộc sống của tôi vô vàn ý nghĩa đến nỗi hôm nay tôi cảm thấy mình là một con người, là một Kitô hữu mỹ mãn. Làm một nhà truyền giáo của Thánh Daniel Comboni luôn đồng nghĩa với việc sống ở vùng ngoại ô, với những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời truyền giáo của tôi là khi tôi được gần gũi chia sẻ với cuộc sống của những người bình dị nhất, những người bị bỏ lại bên lề tiến bộ và phúc lợi, nhưng họ vẫn đầy ắp các giá trị nhân bản và tinh thần, thêm cởi mở và sẵn sàng chấp nhận thông điệp của Tin Mừng. Trong trái tim tôi ngày nay luôn có tên và khuôn mặt của những người đàn ông, những người phụ nữ và những trẻ em này.

Kể từ giây phút đầu tiên, tôi luôn cảm thấy Peru là nơi Chúa muốn dành cho tôi và là nơi tôi phải lưu lại.

Sự cộng tác của giáo dân

Đã sáu năm kể từ khi tôi đến định cư tại Arequipa, một thành phố trên dãy núi Andes của Peru, làm cha xứ của Giáo xứ Chúa Chiên Lành. 50 năm trước nhà truyền giáo dòng



Comboni đầu tiên, Đức Ông Lorenzo Unfried, đã đến đây. Kể từ đó đã có thêm bốn giáo xứ mới được thành lập ngoài giáo xứ mẹ.

Giáo xứ của chúng tôi ở vùng ngoại ô, nơi thành phố có độ cao khoảng 2.500 mét so với mực nước biển. Giáo xứ kéo dài đến sườn phía tây của núi lửa Misti và có 35 ngàn cư dân. Cộng đoàn giáo xứ có mười một nhà nguyện, nơi thường xuyên cử hành Thánh Thể.

Số lượng lớn công việc truyền giáo; việc truyền đạo cho phần lớn người dân mà đến nay vẫn chưa tiếp xúc nhiều với giáo hội; việc thành lập và tổ chức các ban ngành mới của giáo xứ đang không ngừng phát triển; sự ủng hộ chặt

chẽ của người dân đối với những nỗ lực nhằm theo đuổi một cuộc sống xứng đáng hơn; sự giáo dục và định hướng đồng đạo thanh niên; việc hỗ trợ các nhóm dân số dễ bị tổn thương hơn – trẻ em, người già, phụ nữ là nạn nhân của bạo lực; và việc đào tạo và thăng tiến các cộng tác viên giáo dân, tất cả những điều này đều là những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt trong công việc truyền giáo.



Chính giữa tất cả những công việc này, thái độ chào đón của những người luôn chờ đợi các “padrecitos” (các linh mục) với vòng tay rộng mở vì họ có một cảm thức tuyệt vời về Thiên Chúa đã giúp tôi rất nhiều. Điều quan trọng đối với tôi là thấy được sự cộng tác của nhiều giáo dân, sự hiện diện có ý nghĩa và hiệu quả của các cộng đoàn Kitô giáo tại các thôn làng khác nhau, các công trình xã hội của giáo xứ, và những hạt giống mà các Nhà truyền giáo dòng Comboni đã từng làm việc ở đây trước tôi đã gieo xuống.

Sự hiện diện đa dạng

Mang Tin Mừng đến với cuộc sống của mọi người trong những thực tại khác nhau và thúc đẩy những công tác xã hội phù hợp vì lợi ích của người dân là hai khía cạnh quan trọng nhất trong công việc truyền giáo của chúng tôi.

Giáo xứ của chúng tôi có hai nhà trẻ với 240 trẻ và một bếp cháo miễn phí cho 100 trẻ. Các tình nguyện viên của giáo xứ, hai lần một tuần, tụ tập một nhóm người cao tuổi để giúp họ thoát khỏi nỗi cô đơn, và trong một số trường hợp, thậm chí giúp họ thoát khỏi cảnh bị bỏ rơi, để họ có thể chia sẻ đức tin, nhận được sự quan tâm về mặt tinh thần và y tế cũng như những thực phẩm cần thiết.



Chúng tôi cũng có mặt trong lĩnh vực y tế với hai trạm y tế nhằm chăm sóc y tế cho người bệnh với sự giúp đỡ của các nữ tu dòng Nữ tử Thánh Camillô. Sự liên đới huyền diệu giữa các tín hữu Công giáo trong và ngoài Peru và sự cộng tác của nhiều tình nguyện viên giúp duy trì những dịch vụ này vốn đã trở thành chỗ dựa cho nhiều người cần được giúp đỡ.



Đã không thể phát triển nhiều hoạt động truyền giáo, mục vụ và xã hội như thế nếu như không có sự cộng tác của rất nhiều những người đã ý thức được trách nhiệm phải đóng góp cho sự tồn tại và công việc của cộng đoàn.

Ngoài ra, tôi rất biết ơn sự hiện diện của các nhà truyền giáo giáo dân dòng Comboni trong giáo xứ của chúng tôi. Nhiều năm qua, chúng tôi đã dựa vào chứng tá của họ thể hiện qua đời sống và trợ giúp nhờ công việc chuyên môn

của họ. Hiện tại, chúng tôi có hai nhà truyền giáo giáo dân dòng Comboni đến từ Peru, một gia đình bác sĩ người Bắc Mỹ có hai cô con gái, và một phụ nữ trẻ người Đức.

Đi ra

Đức Thánh Cha Phanxicô thúc giục Giáo hội đi ra để đến với mọi người, và điều này là không thể thực hiện được nếu không có việc dẫn thân của hàng trăm giáo dân, những người cống hiến cuộc đời cho các cộng đoàn Kitô giáo của họ, đến với các gia đình, hình thành đức tin nơi trẻ em và thanh niên, lãnh đạo và tạo sức sống cho các doanh nghiệp xã hội của giáo xứ.

Tuy nhiên, tôi có thể thấy rằng số lượng giáo dân dẫn thân là chưa đủ và trong một số trường hợp, chất lượng dẫn thân của họ cũng chưa đáp ứng được yêu cầu. Họ cần có động lực đức tin và mối quan hệ sâu sắc với Chúa Giêsu Kitô để cảm thấy họ được sai đến để phục vụ cộng đoàn và vượt qua nỗi trạng rằng Giáo hội chỉ là công việc của các linh mục.

Tôi biết tôi đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa để phục vụ sứ mệnh truyền giáo, và tôi không may mắn nghi ngờ rằng điều đó thật xứng đáng. Tôi nghĩ không có con đường nghề nghiệp hay chuyên nghiệp nào khác mà tôi lại có thể mang lại ý nghĩa cho cuộc sống dành cho bản thân và cho những người khác nhiều như vậy. Nếu bạn, độc giả của tôi, cảm thấy có ơn gọi truyền giáo, thì đừng nghi ngờ rằng đó chính là cơ hội to lớn của đời bạn. Hãy chấp nhận rủi ro bằng cách hiến dâng cả cuộc đời cho Chúa Giêsu và ước mơ truyền giáo của Người.



Tác giả: Conrado Franco, mccj

Nguồn: Comboni.org