



SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

*

Ngày 29-10-2017

Chúa nhật 30 Thường niên

Điều răn trọng nhất

LỜI CHÚA: Mt 22,34-40

Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Xadốc phải câm miệng, thì những người Phariseu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách Luật Môsê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Đức Giêsu đáp: “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: người phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả Luật Môsê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

SUY NIỆM

Theo truyền thống hội đường Do thái, Luật gồm 613 điều răn. 365 điều cấm làm và 248 điều phải làm. Giữa một rừng điều răn như thế, người thông luật đã hỏi Đức Giêsu: “Điều răn nào trọng nhất trong Luật Môsê?” (c. 36). Đức Giêsu đã trả lời bằng một câu trong kinh Shema, kinh mà người Do thái phải đọc mỗi ngày. “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của người, với tất cả trái tim người, tất cả linh hồn người, tất cả trí khôn người” (Tl 6, 5). Và Ngài còn thêm một điều răn thứ hai nữa (c. 39). “Người phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Lv 19, 18). Tất cả Luật Môsê nằm trong hai điều răn đó. Hai điều

(xem tiếp trang 2)

Ủy ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

WHĐ (22.10.2017) – Sau Hội nghị thường niên kỳ II của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGMVN) từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, ngày thứ Ba, 17-10-2017 Ủy ban Thánh Nhạc (UBTN) trực thuộc HĐGMVN đã tổ chức Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41 tại Trung Tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn-TPHCM.

Hội thảo khai mạc lúc 8g15 dưới sự chủ tọa của Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuật, chủ tịch UBTN và cha Rôcô Nguyễn Duy, Thư ký UBTN, cùng sự hiện diện của hơn 120 hội thảo viên bao gồm các linh mục trưởng ban Thánh nhạc (giáo phận, các linh mục đặc trách Thánh nhạc Đại chủng viện, đại diện các Dòng tu và các nhạc sĩ, ca trưởng.

Hội thảo lần thứ 41 đề cập đến 2 nội dung chính:

1. Tiếp tục đề tài đã được trình bày trong lần Hội thảo trước, nhạc sĩ



P. Kim khai triển *Một số kiểu âm nhạc đại chúng (Popular Music)* để dẫn đến *Sự tương tác giữa một số kiểu âm nhạc đại chúng và thánh ca cộng đồng*. Danh từ *kiểu* là thuật ngữ đã được sử dụng trong Hiến chế Phụng vụ, số 124 và trong Hướng dẫn Mục vụ Thánh nhạc, số 125. Cách trình bày khúc chiết theo dòng lịch sử âm nhạc Tây phương, Nam Mỹ và một số nước khác trên thế giới với nhiều minh họa cụ thể, sinh động

(xem tiếp trang 4)

Ngày Thế giới Truyền giáo: “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô”



WHĐ (21.10.2017) – “Người rao giảng Tin Mừng đầu tiên là chính Chúa Kitô”. Chúa Giêsu Kitô “không loại bỏ bản chất truyền giáo của Giáo hội”, nhưng “vẫn hiện diện” nơi công việc tông đồ được các môn đệ của Người thực thi, vốn không phải là “việc của linh mục” mà là một ơn gọi chung của tất cả những người đã được rửa tội. Đó là phát biểu của Đức hồng y Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc, tại buổi họp báo giới thiệu Ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 91, sẽ được cử hành tại tất cả các giáo xứ trên thế giới vào

Chúa nhật 22 tháng Mười năm nay. Tham dự buổi họp báo còn có Đức Tổng giám mục Protase Rugambwa, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, và cha Fabrizio Meroni, Tổng Thư ký Liên hiệp Giáo hoàng Truyền giáo, cũng là giám đốc CIAM (*Trung tâm Linh hoạt Truyền giáo Quốc tế*) và giám đốc Agenzia Fides.

Trong bài phát biểu, Đức hồng y Filoni đã nêu lên những điểm chính trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2017 của Đức Thánh Cha Phanxicô, với chủ đề “Việc Truyền Giáo ở tâm điểm của đức Tin Kitô giáo”. Đức hồng y Bộ trưởng đã nhắc lại sứ mệnh này như một chiều kích nội tại của đức Tin Kitô giáo, dựa trên lệnh truyền cuối cùng của Chúa Kitô uỷ thác cho các môn đệ là đi khắp thế giới để làm Phép Rửa và loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Đề cập đến Sứ điệp của Đức Thánh Cha, Đức

(xem tiếp trang 2)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

răn được gói trong một động từ yêu. Mọi điều cấm làm và mọi điều buộc làm, đều bắt nguồn từ và qui về tình yêu.

Các bạn trẻ thường nghĩ yêu là chuyện dễ. Nhưng yêu với tất cả trái tim, tất cả linh hồn, tất cả trí khôn, tất cả sức lực, nghĩa là yêu với trọn cả con người mình, thì điều đó không dễ. Đối với người Do thái, trái tim là nơi phát sinh toàn bộ đời sống tinh thần. Yêu mến Thiên Chúa bằng tất cả trái tim của mình là để cho Ngài chi phối mọi tư tưởng, mọi ý muốn, mọi tình cảm. Tất cả đều nhằm làm cho Ngài được mọi người nhận biết và tôn vinh.

Yêu người thân cận như chính mình cũng là điều rất khó. Có bao người làm chúng ta đau khổ và bị xúc phạm. Yêu thương và tôn trọng họ đòi một sự từ bỏ mình không nhỏ. Nhưng chúng ta cũng dễ coi mình là trung tâm và qui tất cả về mình. Chúng ta lạnh lùng trước nỗi đau, thiếu sẻ chia và độc đoán, đôi khi dùng tha nhân như phương tiện lót đường để ta tiến thân. Nói chung, dù yêu Chúa hay yêu người, chúng ta cũng phải ra khỏi mình, trao đi chính mình và chấp nhận mọi hy sinh mà tình yêu đòi hỏi.

Đức Giêsu đã tóm Luật Môsê trong động từ yêu mến. Và Ngài đã hoàn thiện Luật này bằng cách đẩy yêu mến đến cùng. Kitô hữu chẳng những yêu mến Thiên Chúa với trọn con người mình, mà còn được mời yêu mến Đức Giêsu trên mọi thụ tạo khác, trên mọi của cải, trên những người ruột thịt, và trên cả mạng sống. Kitô hữu là người mang mối tình sâu đậm với Đức Giêsu, “Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2, 20), đến nỗi họ có thể tuyên xưng như Phêrô: “Thầy biết con mến Thầy.” Đức Giêsu cũng không chỉ đòi yêu tha nhân như chính mình. Ngài còn đòi ta phải yêu như Ngài đã yêu (Ga 13, 34-35). Một tình yêu tha thứ đến vô cùng, một tình yêu đối với cả kẻ thù, một tình yêu phục vụ như người tôi tớ, một tình yêu dám hiến mạng. Kitô hữu tự bản chất là người biết yêu và cuộc đời

(xem tiếp trang 3)

Hội nghị về Giáo lý và người khuyết tật tổ chức tại Roma

WHĐ (21.10.2017) – Một Hội nghị toàn cầu sẽ được tổ chức tại Đại học giáo hoàng Urbaniana ở Roma từ thứ Sáu 20 đến Chúa nhật 22 tháng Mười 2017, nhằm tìm hiểu các phương pháp tốt nhất để giúp người khuyết tật tham gia trọn vẹn vào đời sống của Giáo hội.

Hội nghị có chủ đề “*Giáo lý và Người khuyết tật: Sự cần thiết tham gia vào Đời sống mục vụ hằng ngày của Giáo hội*”, do Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc âm hoá tổ chức, với sự hợp tác của Diễn đàn The Kairos, một tổ chức có trụ sở tại Anh Quốc chuyên phục vụ nhu cầu tinh thần và tôn giáo của người khuyết tật.

Trong ba ngày Hội nghị, 450 chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới sẽ quy tụ để chia sẻ những hiểu biết của mình.

Đức ông Geno Sylva thuộc Hội đồng Toà Thánh về Tân Phúc âm hoá giải thích về Hội nghị: “Hội nghị quốc tế này là thành quả đã được gieo vãi trong Năm thánh Lòng Thương xót cùng với tất cả các cuộc thảo luận khác diễn ra sau đó” và nhấn mạnh



rằng “mục đích của Hội nghị là giúp cho chúng ta với tư cách là Giáo hội và cho Hội đồng Toà Thánh này thực sự học biết được những thực hành tốt nhất đang được sử dụng trên khắp thế giới trong việc dạy giáo lý cho những người có nhu cầu đặc biệt ...”

Nhưng, Đức ông Sylva nói thêm, điều mà Hội nghị này cũng nhắm tới là “nêu cao trách nhiệm của chúng ta với tư cách là Giáo hội, đó là phải quan tâm đến những nhu cầu đặc biệt của từng tín hữu, để trình bày cho họ giáo lý của Giáo hội theo cách mà họ có thể tiếp nhận và lĩnh hội được các yếu tố của giáo lý ấy”. ■

(Theo Vatican Radio)

Ngày Thế giới Truyền giáo...

Đức hồng y Filoni cũng nhấn mạnh rằng khả năng “ra đi” là một chìa khóa quan trọng cho bất cứ ai được kêu gọi đáp lại mệnh lệnh truyền giáo của Chúa Kitô, nhưng phải dựa trên “một linh đạo lên đường và hành hương sẽ liên kết mọi sự với Chúa Kitô”, nếu không muốn rơi vào nguy cơ giảm thiểu công việc truyền giáo ấy với một hoạt động mang tính xã hội.

Đức Tổng giám mục Rugambwa đã nhắc lại nguồn gốc, sơ lược tổ chức và mục đích của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, nhấn mạnh đến tính cách phổ quát là đặc trưng của các Hội Giáo hoàng Truyền giáo khi trở thành sự trợ giúp cho Đức Thánh Cha trong mối quan tâm mục vụ của ngài đối với tất cả các Giáo hội.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo, Đức Tổng giám mục Rugambwa và Đức hồng y Filoni đã mô tả Hội Nhi đồng Truyền giáo là một công cụ hữu hiệu để giáo dục các thế hệ trẻ tính sẵn sàng và nhạy cảm đối với những ai cần đến. Trả lời một câu hỏi liên quan đến những trở ngại về mặt pháp luật đối với hoạt động truyền giáo tại một số quốc gia, Đức hồng y Filoni đã dùng

hình ảnh của những Kitô hữu đầu tiên của Hàn Quốc, của Phaolô Từ Quang Khái người Trung Quốc - viên quan của Thiên Chúa-, và của Takayama Ucon người Nhật Bản - dũng sĩ samurai của Thiên Chúa-, như là những mẫu gương giáo dân đã tuyên xưng đức tin nơi Chúa Kitô ngay trong những hoàn cảnh khó khăn với những phản kháng và chống đối về chính trị và văn hoá. Về vấn đề này, Đức hồng y cũng đề cao Pauline-Marie Jaricot, một giáo dân sáng lập Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin ở Pháp, đang trong tiến trình điều tra để được tôn phong chân phước, và một ngày kia cũng sẽ được tôn vinh là chứng nhân nhiệt thành truyền giáo, cùng với Thánh Phanxicô Xavier và Thánh Têrêsa thành Lisieux (Têrêsa Hải đồng Giêsu), bổn mạng các xứ truyền giáo.

Mở đầu buổi họp báo, những người hiện diện cũng được xem trình chiếu đoạn video “*Cloister is Mission*” do Agenzia Fides sản xuất và phát hành, nhân ngày Thế giới Truyền giáo, để kỷ niệm 90 năm ngày Đức giáo hoàng Piô XI tôn vinh Thánh Têrêsa thành Lisieux là bổn mạng các xứ truyền giáo. ■

(Agenzia Fides)

Đức hồng y Bo: “Myanmar cần được chữa lành và hoà giải”

WHD (20.10.2017) – Trong bài trả lời phỏng vấn của hãng tin Fides trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Myanmar sắp diễn ra (từ ngày 27 đến 30 tháng Mười Một 2017), Đức hồng y Charles Bo, Tổng giám mục Yangon, đã tóm tắt về tình hình ở quốc gia này như sau: “Myanmar cần được chữa lành và hoà giải”.



Fides: Myanmar ở đâu sau những thay đổi lớn trong những năm gần đây?

Đức hồng y Bo: Myanmar đang ở ngã ba đường của lịch sử. Hành trình của chúng tôi hướng tới nền dân chủ bảo đảm cho mọi người có nhiều quyền hơn và tự do hơn. Chúng tôi tự hào là công dân của quốc gia vĩ đại này là Myanmar. Chúng tôi tự hào là một đất nước được chúc phúc dồi dào với nhiều nguồn tài nguyên. Đây là một vùng đất vàng. Giấc mơ của chúng tôi là làm cho nó trở nên “vàng” cho mọi người, nhờ hoà bình. Hoà bình là điều trước hết, là thiện ích lớn nhất. Trẻ em và người trẻ sẽ được hưởng lợi từ những hoa trái của hoà bình. Một nước Myanmar mới, hoà bình và thịnh vượng, là điều có thể. Chúng tôi là một quốc gia gồm bảy nhóm sắc tộc lớn và 135 dân tộc ít người. Mỗi người trong chúng tôi tô điểm cho đất nước mình như những bông hoa đầy màu sắc của một khu vườn rộng lớn. Dân tộc Myanmar giờ đây phải nghĩ đến việc xây dựng hoà bình, nhà nước và quốc gia.

– Đức hồng y có thể nói gì về cuộc khủng hoảng người Hồi giáo Rohingya, đang chiếm hàng đầu trong các tin tức quốc tế?

– Những sự kiện bi thảm liên quan đến người dân ở bang Rakhine khiến cho Myanmar nổi bật trong các tin tức quốc tế. Mọi người trên thế giới đều muốn tặng Myanmar một lời khuyên. Lúc này chúng tôi phải đoàn

kết và phải nói với thế giới rằng chúng tôi có can đảm và có nghị lực về phương diện đạo lý để giải quyết các vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi phải nói với cả thế giới rằng một nước Myanmar mới, đầy quảng đại và hy vọng, đang vươn mình lên. Chúng tôi đã tìm kiếm các giải pháp bất bạo động trong cuộc đấu tranh để đạt được dân chủ và chúng tôi là một quốc gia nhận ra mình nơi những lời dạy của Đức Phật, Người dạy rằng phải từ bi với hết mọi người. Aung San Suu Kyi vẫn là hy vọng của hàng triệu người mong muốn con người được phát triển, mong muốn công lý và hoà giải. Bà đã hy sinh rất nhiều cho đất nước này và cho nền dân chủ. Dân tộc Myanmar đã bầu chọn bà và tín nhiệm bà. Thế giới cần thông cảm cho bà và ủng hộ bà.

– Đức hồng y có nghĩ rằng Myanmar đang đi đúng hướng để có hoà bình và phát triển?

– Myanmar là một quốc gia trẻ, với 40% dân số dưới 30 tuổi. Chúng tôi đang chứng tỏ với thế giới rằng, khi cho con cái chúng tôi một cơ hội, chúng có thể phối hợp được trí thông minh và năng lực. Vì thế tôi sẽ nói rằng tương lai là của chúng tôi. Tất cả các nước giàu trên thế giới không có dân số trẻ như chúng tôi. Trong vòng mười năm nữa, chúng tôi sẽ là một quốc gia mạnh, dù các vấn đề và nỗi đau khổ vẫn còn đang diễn ra. Có một bình minh mới của niềm hy vọng. Chúng tôi đang tiến bước và chúng tôi là một quốc gia với niềm tự hào mình là một phần của cộng đồng quốc tế.

– Những thách đố chính đối với Myanmar là gì?

– Trong những thách đố mà Myanmar phải đối mặt, tôi nghĩ đến hàng triệu người trẻ Myanmar đang sống ở nước ngoài trong cảnh nô lệ và là nạn nhân của nạn buôn người. Một vấn đề phát sinh từ nghèo đói: sẽ không có hoà bình nếu không có công lý về kinh tế. Hơn 40% người dân của chúng tôi là người nghèo. Cũng cần có “công lý môi trường”, đó là điều cần thiết cho hoà bình. Hầu hết các cuộc xung đột với các dân tộc ít người đều do việc chia sẻ các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

– Đây là vai trò của tôn giáo trong xã hội?

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

chỉ là tình yêu. Tình yêu đích thực với Thiên Chúa thì đưa tôi về với anh em. Tình yêu đối với anh em lại đòi tôi phải trở về với Thiên Chúa. Chỉ mong đời tôi dong đưa giữa hai tình yêu đó, để chúng nên một tình yêu.

CẦU NGUYỆN

Con đã yêu Chúa quá muộn màng!
Ôi lạy Chúa là vẻ đẹp vừa cổ kính,
vừa luôn mới mẻ,
con đã yêu Chúa quá muộn màng!
Bấy giờ Chúa ở trong con
mà con thì ở ngoài,
con cứ chạy đi tìm Chúa ở ngoài.

Con thật hư hỏng,
khi chạy theo các thụ tạo xinh đẹp.
Bởi thế, bấy giờ Chúa ở với con
mà con lại không ở với Chúa.
Các thụ tạo xinh đẹp kia cứ giữ
con ở xa Chúa,
trong khi chúng hiện hữu được là
nhờ Chúa.

Chúa đã gọi con, đã gọi to
và phá tan sự điếc lác của con.
Chúa đã soi sáng
và xua đi sự mù lòa của con.
Chúa đã tỏa hương thơm ngát
để con được thưởng thức,
và giờ đây hối hả quay về với Chúa.
Con đã ném thử Chúa
và giờ đây con đói khát Người.
Chúa đã chạm đến con,
nên giờ đây con nóng lòng
chạy đi tìm an bình nơi Chúa. ■

(Thánh Âu-Tinh)

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

– Tôn giáo có vai trò thúc đẩy và cầu nguyện cho công lý, hoà bình, cho nhân phẩm; sứ mệnh này liên kết mọi tôn giáo. Chẳng có tôn giáo nào rao giảng hận thù. Những kẻ nhân danh tôn giáo để tuyên truyền thù hận là những kẻ thù thực sự của tôn giáo ấy. Chúng tôi khao khát hoà bình, và chúng tôi phải là những tác nhân xây dựng hoà bình. Đất nước chúng tôi đã gánh chịu những vết thương hằn sâu của chia rẽ và hận thù. Tha thứ là con đường dẫn đến sự chữa lành. Chúng tôi được kêu gọi mang ánh sáng niềm vui đến cho những người sống trong bóng tối của sợ hãi, hận thù và buồn đau. Chúng tôi sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha Phanxicô với tinh thần ấy. ■

(Agenzia Fides)

Ủy ban Thánh nhạc: Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41

khiến cho các hội thảo viên dễ dàng tiếp nhận và nắm vững được sự đa dạng và phong phú của các kiểu âm nhạc đại chúng. Cái hay của bài nghiên cứu được thể hiện ngay từ những lời khởi đầu, khi diễn giả khái quát những điểm chính những gì mình muốn gửi đến các hội thảo viên:

Âm nhạc đại chúng, tiếng Anh là popular music. Nếu hiểu theo nguyên ngữ thì nó bao gồm tất cả các loại nhạc phổ thông của mọi quốc gia, dân tộc và vùng miền. Những loại âm nhạc này ban đầu được truyền khẩu sau đó cũng có ghi chép và ký âm nhưng rất đơn giản.*

Trong phạm vi bài này, âm nhạc đại chúng được dùng như một thuật ngữ để chỉ loại nhạc phổ thông xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 cho đến nay như jazz, rock, pop...

Âm nhạc đại chúng bắt nguồn từ thánh ca cộng đồng (cũng gọi là thánh ca bình dân) nhưng nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn và truyền thông, nó đã trở nên phổ biến rộng rãi trên toàn thế giới. Ngày nay, trong đời sống văn hóa âm nhạc của xã hội, popular music chiếm phần lớn nhất, đặc biệt nơi giới trẻ. Chính vì vậy, nó cũng tạo nên những ảnh hưởng trên thánh ca cộng đồng, nơi đã khai sinh ra nó...

Bài viết này tập trung vào việc tìm hiểu sơ lược về âm nhạc đại chúng bao gồm: (A) lịch sử hình thành, phát triển và tổng hợp những đặc tính của nó xét trên phương diện chuyên môn âm nhạc; (B) những ảnh hưởng của âm nhạc đại chúng đối với thánh ca cộng đồng tại Việt Nam, và sự lựa chọn những yếu tố tích cực cho thánh nhạc – thánh ca.

Kết thúc bài thuyết trình, nhạc sĩ P. Kim đã đưa ra những nhận định chung về thánh ca cộng đồng Việt Nam và kêu gọi các nhạc sĩ trẻ phải học hỏi nhiều trước khi sáng tác một bài thánh ca mới theo kiểu “cộng đồng”. Nhưng cần lưu ý: Một bài thánh ca cộng đồng được viết theo một kiểu âm nhạc nào đó không quan trọng bằng nó phải được thể hiện ra sao để có thể “vinh danh Thiên Chúa” và “thánh hóa các tín hữu”.

2. Sau phần trình bày đề tài về âm nhạc đại chúng và thánh ca cộng đồng, linh mục Nguyễn Duy đã gợi ý UBND cần tổ chức những buổi gặp

Ấn bản mới Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: một “trợ giúp” để đi sâu vào mầu nhiệm đức tin



WHĐ (20.10.2017) – “Ấn bản mới” của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo là “một trợ giúp tuyệt vời để ngày càng hiểu biết hơn về mầu nhiệm đức tin”, Đức giáo hoàng Phanxicô đã viết như trên trong phần giới thiệu ấn bản đặc biệt này.

Đài phát thanh Vatican tiếng Ý cho biết: cuốn sách được trình lên Đức giáo hoàng ngày 11 tháng Mười 2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành Tông hiến *Fidei Depositum* và công bố Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Sách do Tập đoàn San Paolo và Nhà xuất bản Vatican xuất bản. Ngoài phần giới thiệu của Đức giáo hoàng, còn có lời tựa của Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Tân Phúc âm hóa, và một chú giải mới về thần học mục vụ do 40 chuyên gia soạn thảo.

Sách này, Đức giáo hoàng viết, là “trung gian” để “thúc đẩy và trợ giúp các giáo hội địa phương trên toàn thế giới trong việc Phúc âm hóa, như một công cụ hiệu quả cho việc đào tạo,

đặc biệt các linh mục và giáo lý viên”.

Đức giáo hoàng viết tiếp: Giáo lý Hội thánh Công giáo “là một hành trình qua bốn giai đoạn, giúp chúng ta nắm bắt được tính năng động của đức tin. Hành trình khai mở với mong ước của mọi người mang trong lòng mình nỗi khát khao Thiên Chúa và kết thúc với lời cầu nguyện như biểu hiện của một cuộc gặp gỡ trong đó con người và Thiên Chúa nhìn nhau, nói với nhau và lắng nghe nhau. Đời sống ân sủng, được trình bày cách đặc biệt trong bảy bí tích, và đời sống của người tín hữu như một ơn gọi sống theo Thánh Thần, là hai giai đoạn khác, cần thiết để hiểu được toàn bộ căn tính của người tín hữu như một môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô”.

Đức giáo hoàng kết luận: “Tôi hy vọng Sách này sẽ được mọi người biết đến và sử dụng để phát huy hơn nữa di sản đức tin lớn lao của hai ngàn năm lịch sử của chúng ta”.

Trong số các chuyên viên tham gia việc biên soạn ấn bản đặc biệt của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có: Đức hồng y Christoph Schönborn, Tổng giám mục Vienna; Đức Tổng giám mục Luis Ladaria Ferrer, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; thầy Enzo Bianchi, sáng lập viên Cộng đoàn Đại kết Đan tu Bose; sơ Anna Maria Canopi, nữ tu dòng Biển Đức; hai nhà thần học nữ: giáo sư Ina Siviglia và giáo sư Cettina Militello; cha Thomas Joseph White, Dòng Đa Minh; và cha Jared Wicks, Dòng Tên. ■

(Zenit)

gỡ các nhạc sĩ công giáo trẻ để giúp nhau học hỏi và trao đổi “Những kinh nghiệm để viết thánh ca”. Trong lĩnh vực này, không ai có thể hướng dẫn cho bằng linh mục nhạc sĩ Kim Long. Các hội thảo viên cùng với Đức cha chủ tịch rất vui mừng khi cha Kim Long nhận lời giúp.

Trước khi kết thúc ngày Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 41, Đức cha chủ tịch đã thông báo Hội thảo Thánh nhạc lần thứ 42 sẽ được tổ chức ngày thứ Ba, 10-4-2018 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn-TpHCM với đề tài “Những hình thể âm nhạc trong

Phụng vụ” do nhạc sĩ Tiến Linh phụ trách.

Hội thảo đã diễn ra trang trọng, được nhiều người quan tâm và kết thúc tốt đẹp. Mọi người hân hoan tạ ơn Chúa vì hồng ân Hội thảo trong những ngày cuối cùng mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Maria hiện ra tại Fatima. ■

Popular music: từ thời Tin Pan Alley (thập niên 1880), là thời kỳ người ta bắt đầu in tuyển tập những ca khúc phổ thông tại Mỹ. Thuật ngữ này được dùng để chỉ các loại nhạc được đại chúng yêu thích.

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hằng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf**