



tuần tin

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THỨ NĂM 16-3-2017

hdgmvietnam.org

Số 17/2017

**SUY NIỆM
TIN MỪNG
CHÚA NHẬT**

*

Ngày 19-3-2017

Chúa nhật 3 Mùa Chay

**Cho tôi xin
chút nước uống**

LỜI CHÚA: Ga 4, 5-42

Khi ấy Đức Giêsu đến một thành xứ Samaria, tên là Xykha, gần thửa đất ông Giacôp đã cho con là ông Giuse. Ở đấy, có giếng của ông Giacôp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào mười hai giờ trưa.

Có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống!" Quả thế, các môn đệ của Người vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói: "Ông là người Do thái, mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao?" Đức Giêsu trả lời: "Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban và ai là người nói với chị: Cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy ban cho chị nước hằng sống? Chị ấy nói: "Thưa ông, ông không có gầu, mà giếng lại sâu. Vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ Giacôp chúng tôi, là người đã cho chúng tôi giếng này? Chính Người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của Người cũng vậy." Đức Giêsu trả lời: "Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Vì nước tôi cho sẽ tràn nồng người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời."

Người phụ nữ nói với Đức Giêsu: "Thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy, để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước." Người bảo chị ấy: "Chị

(xem tiếp trang 2)

Phái đoàn Liên hiệp Đại học Công giáo Quốc tế thăm Học viện Công giáo Việt Nam

HỌC VIỆN CÔNG GIÁO VIỆT NAM – Thứ Sáu 3/3/2017, Giáo sư François Mabille, Tổng Thư ký Liên hiệp Đại học Công giáo Quốc tế (International Federation of Catholic Universities - IFCU) và Cô Monserrat Alom, Trưởng ban Dự Án của IFCU, đã đến thăm Học viện Công giáo Việt Nam (HVCVN). Ngay buổi sáng khi vừa đến Việt Nam, Giáo sư Tổng Thư ký và vị Trưởng ban Dự Án của IFCU đã thăm Cơ sở của HVCVN và buổi chiều có cuộc gặp gỡ chân thành và cởi mở với Đức cha Viện trưởng HVCVN Giuse Đinh Đức Đạo, Đức cha Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng (ngài là chỗ quen biết phái đoàn do Cha Trưởng khoa Thần học Học viện Công giáo Paris giới thiệu) và cha Vinh Sơn Nguyễn Cao Dũng, Tổng Thư ký



HVCVN. Chuyến thăm đã mở ra viễn tượng tích cực cho Học viện.

Giáo sư Mabille cho biết mục đích của chuyến thăm là để IFCU hiểu thêm tình hình HVCVN: những khó khăn và những nhu cầu cụ thể; đồng thời IFCU tìm cách hỗ trợ cho Học viện trong giai đoạn khởi đầu còn nhiều khó khăn. Đức cha Viện

(xem tiếp trang 2)

Hàn Quốc: Giáo hội trước sự đổi mới đất nước

WHĐ (13.03.2017) – Cuối cùng, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã bị phế truất khỏi chức vụ sau khi Toà án Hiến pháp của nước này bỏ phiếu quyết định. Trước biến cố trên, Đức cha Lazzaro You Heung-sik, giám mục giáo phận Daejon và là Chủ tịch Uỷ ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, phát biểu: "Đã có khủng hoảng và đau khổ, nhưng ngày nay có thể thoáng thấy một niềm hy vọng mới cho Hàn Quốc. Nay giờ là lúc nỗ lực để khôi phục thống nhất và tạo ra một bầu khí huynh đệ để xây dựng tương lai. Dân tộc Hàn Quốc đã thức tỉnh và chúng ta đang sống trong một thời khắc lịch sử".



người kế nhiệm Tổng thống bị phế truất. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Fides, Đức giám mục Lazzaro cho biết quốc gia này đã chứng kiến một sự thức tỉnh lương tâm của người dân. Đức cha nói: "Họ là những nhân vật chính và họ đã xuống đường với nến sáng trên tay, tham gia những buổi canh thức hòa bình để nói không với tham nhũng và lạm dụng quyền lực, đồng thời cho thấy họ muốn xây dựng công ích. Phản ứng mạnh mẽ này của người dân, thể hiện cách hòa bình và với ý thức công dân cao độ, đối với tôi có lẽ là một khía cạnh rất tích cực trong toàn bộ biến cố đau thương này".

(xem tiếp trang 3)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

hãy gọi chồng chị, rồi hãy trở lại đây.” Người phụ nữ đáp: “Tôi không có chồng.” Đức Giêsu bảo: “Chị nói: tôi không có chồng là phải, vì chị đã năm đời chồng rồi, và hiện người đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng.” Người phụ nữ nói với Người: “Thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ... Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này; còn các ông lại bảo: Giêrusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa.” Đức Giêsu phán: “Này chị, hãy tin tôi: đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha không phải trên núi này hay tại Giêrusalem. Các người thờ Đấng các người không biết; còn chúng tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái. Nhưng giờ đã đến - và chính là lúc này đây - giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thân khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là thân khí, và những ai thờ phượng Người phải thờ phượng trong thân khí và sự thật.” Người phụ nữ thưa: “Tôi biết Đấng Mê-sia, gọi là Đức Kitô, sẽ đến. Khi Người đến, Người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự.” Đức Giêsu nói: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.” Vừa lúc đó, các môn đệ trở về. Các ông ngạc nhiên vì thấy Người nói chuyện với một phụ nữ. Tuy thế, không ai dám hỏi: “Thầy cần gì vậy?” hoặc “Thầy nói gì với chị ấy?”

Người phụ nữ để vò nước lai, vào thành và nói với người ta: “Đến mà xem: có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là Đấng Kitô sao?” Họ ra khỏi thành và đến gặp Người. Trong khi đó, các môn đệ thưa với Người rằng: “Rabbi, xin mời Thầy dùng bữa.” Người nói với các ông: “Thầy phải dùng một thứ lương thực mà anh em không biết.” Các môn đệ hỏi nhau: “Đã có ai mang thức ăn đến cho Thầy rồi chăng?” Đức Giêsu nói với các ông: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người. Nào anh em chăng nói: Còn bốn tháng nữa mới đến mùa gặt? Nhưng này, Thầy bảo anh em: Người mắt lên mà xem, đồng lúa đã chín vàng đang chờ

(xem tiếp trang 3)

Hãy làm hòa trước: chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Colombia vào tháng Chín



WHĐ (12.03.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ viếng thăm Colombia vào tháng Chín 2017: Thông báo chính thức này được đưa ra hôm thứ Sáu 10-03 tại một cuộc họp báo ở Bogota, thủ đô của Colombia. Theo Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha đã nhận lời mời của Tổng thống Santos và sẽ viếng thăm các thành phố Bogota, Villavicencio, Medellin và Cartagena từ ngày 6 đến 11 tháng Chín năm nay. Chương trình chi tiết sẽ được công bố sau.

Đất nước Colombia đang bước vào con đường hoà bình sau khi ký kết một thỏa thuận chấm dứt một trong những cuộc nội chiến lâu dài nhất trong lịch sử. Người dân Colombia trong năm mươi năm qua đã học cách sống chung với bạo lực; nay họ phải học cách sống trong hoà bình.

Vì thế chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha được trình bày như một thời điểm của ân sủng và niềm vui để ước mơ về khả năng đất nước sẽ chuyển biến. Đức Thánh Cha được xem như một nhà thừa sai của hoà giải sẽ giúp người dân Colombia đoàn kết với nhau và nhìn nhau bằng những cặp mắt của hy vọng và thương xót. Đối với các giám mục, chính người dân Colombia phải trở thành những sứ giả của hoà bình, nhờ sự trợ giúp của Giáo hội. Hoà bình được xây dựng từng ngày, từng bước.

“Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha đến Colombia là lời mời gọi mọi người Colombia hãy nhìn nhau với niềm hy vọng, để có thể làm hòa trước, và nhận ra nỗi đau của người khác, tha thứ cho những ai đã gây

đau thương cho mình, để lại gắp nhau như những người Colombia, hiểu được nỗi đau của những ai đang thống khổ, chữa lành trái tim của họ, khám phá đất nước ẩn sau những rặng núi, xây dựng đất nước mà mình hằng mơ ước”.

Nhân dịp này, logo chuyến tông du cũng được công bố. Logo trình bày hình ảnh Đức Thánh Cha đang bước đi. Đây là biểu tượng cho hành động dựng xây và mơ ước, bởi vì mọi thay đổi đều bắt đầu với sự hoán cải tâm hồn và phải dành thời gian để gấp gáp. Đó cũng là một thời điểm trong lịch sử của Colombia, để tái khám phá hình ảnh của một đất nước từ thời tiền Christopher Columbus. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ là điểm xuất phát để khởi đầu một điều gì đó mới mẻ. ■

(Vatican Radio)

Phái đoàn Liên hiệp Đại học Công giáo Quốc tế...

trưởng đã trình những nét chính yếu về Học viện: Sơ lược lịch sử hình thành HVCVN, mục đích hoạt động của Học viện, chương trình, các chuyên ngành, việc tuyển sinh, ban giáo sư và các hoạt động khác. Các Đức cha cũng trình bày những khó khăn của Học viện hiện nay trong dự án lập thư viện ebooks và Chương trình Anh ngữ, đào tạo thường huấn cho các giáo sư... Theo Giáo sư Mabille, IFCU sẽ có những giúp đỡ cụ thể cho Học viện về giáo viên giảng dạy ngôn ngữ, bước đầu là bộ môn tiếng Anh và sách cho thư viện online, cũng như giúp thực hiện các nghiên cứu khoa học phục vụ cho mục vụ giáo dục và giới trẻ...

Liên hiệp Đại học Công giáo Quốc tế là tổ chức hiện có hơn 221 thành viên bao gồm đại học và học viện Công giáo trên toàn thế giới và là một Hiệp hội các Đại học Công giáo lâu đời nhất. IFCU được thành lập vào năm 1924, được Toà Thánh chuẩn nhận vào năm 1949. IFCU có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức giáo dục Đại học Công giáo, nghiên cứu và hành động cho sự phát triển tri thức, xây dựng xã hội và con người toàn diện, được Liên Hiệp Quốc công nhận như tổ chức Quốc tế Phi Chính phủ vào năm 1952. ■

Đức Thánh Cha kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay và trở về Vatican



WHD (11.03.2017) – Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở lại Vatican sau khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay 2017 tại “Nhà Thầy Chí thánh, Casa Divin Maestro” - Trung tâm Hội nghị và tĩnh tâm của các linh mục Dòng Thánh Phaolô ở Ariccia, ngoại ô Roma.

Sáng thứ Sáu 10-03, trước khi rời Nhà tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Syria.

Đức Thánh Cha cũng đã gửi 100.000 euro cho người nghèo của Aleppo, nhờ sự đóng góp của Giáo triều Roma. Việc trao tặng khoản trợ giúp này sẽ do Văn phòng Bác ái của Giáo hoàng thực hiện.

Ngày kết thúc tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã nói lời cảm ơn của ngài và của Giáo triều Roma đối với vị hướng

Hàn Quốc: Giáo hội trước sự đổi mới đất nước

Đức giám mục giáo phận Daejon nhận định: “Tất cả các công dân Hàn Quốc đã chứng tỏ và mong muốn công lý và sự trung thực. Nay giờ, tất cả các công dân đều được mời gọi chính mình làm chứng cho công lý, cho sự minh bạch và trung thực trong cuộc sống của cá nhân mình. Là người Công giáo, chúng ta là những người xây dựng công lý, hòa bình và công ích của đất nước. Khi từ khước bạo lực và hận thù, chúng ta sẵn sàng đóng góp cho việc khôi phục bầu khí huynh đệ và hiệp nhất cho đất nước, để vượt qua cuộc khủng hoảng và nhìn về tương lai với niềm hy vọng mới”.

Và ngài kết luận: “Từ điều xấu có thể nảy sinh điều thiện hảo; và từ đau khổ, trong Mùa Chay này, chúng ta chuẩn bị cho sự phục sinh của đất nước Hàn Quốc”. ■

(Vatican Radio)

dẫn tĩnh tâm - cha Giulio Michelini, Dòng Phanxicô: “Tôi muốn cảm ơn cha vì những điều tốt đẹp cha đã làm cho chúng tôi. Đặc biệt, xin cảm ơn cha đã tỏ ra như mình vốn là, và rất tự nhiên chứ không “mang một bộ mặt nghiêm trọng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cảm ơn cha Michelini về việc chuẩn bị cho những bài suy niệm:

“Điều này cho thấy một tinh thần trách nhiệm và làm việc nghiêm túc”.

“Có biết bao điều để suy tư, nhưng Thánh Inhaxiô nói rằng khi một người thấy một điều nào trong các bài Linh thao, mà điều ấy đem lại niềm an ủi hoặc nỗi bất an, thì người ấy phải dừng lại và không nên đi tiếp. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều tìm được một hoặc hai điều trong tất cả các bài suy niệm này. Những gì còn lại không bị lãng phí; nhưng vẫn còn đó và sẽ giúp chúng ta vào một lúc khác”.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha kể câu chuyện về một nhà giảng thuyết người Tây Ban Nha nổi danh để chỉ ra rằng “đôi khi một từ ngữ đơn sơ, một điều nhỏ bé” có thể dùng làm điểm để suy tư.

“Sau khi cha giảng một bài giảng hùng hồn, chuẩn bị chu đáo, thì một người đàn ông – một người tội lỗi công khai – đã đến gặp cha và khóc lóc xin xưng tội. Người ấy vừa xưng tội vừa khóc nức nở. Cha giải tội cảm thấy sốc vì ngài biết cuộc sống của người này nên hỏi ông: ‘Nhưng, ông hãy cho tôi biết lúc nào ông cảm nhận được Chúa chạm vào trái tim ông? Khi ông nghe những lời nào ...?’ Người ấy trả lời, khi cha nói: Chúng ta hãy chuyển sang một đề tài khác. Có khi những từ ngữ đơn sơ nhất sẽ giúp chúng ta, có khi lại là những từ phức tạp hơn: Với mỗi người Chúa sẽ ban cho một từ thích hợp”.

Cuối cùng, Đức Thánh Cha nói với cha Michelini: “Đặc biệt, tôi xin chúc cha trở nên một tu sĩ tốt lành”.

Trở về Vatican, Đức Thánh Cha đã đến Toà giám quản Roma ngay chiều thứ Sáu để gặp các hạt trưởng của giáo phận. Đây là cuộc gặp gỡ bình thường trong sinh hoạt của Giáo hội địa phương và có tính chất riêng tư. ■

(Theo Vatican Radio)

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

ngày gặt hái! Ai gặt thì lãnh tiền công và thu hoa lợi để sống muôn đời, và nhu thế, cả người gieo lắn kè gặt đều hớn hở vui mừng. Thật vậy, câu tục ngữ kè này gieo, người kia gặt' quả là đúng! Thầy sai anh em đi gặt những gì chính anh em đã không vắt vả làm ra. Người khác đã làm lụng vắt vả; còn anh em, anh em được vào hưởng kết quả công lao của họ.”

Có nhiều người Samari trong thành đó đã tin vào Đức Giêsu, vì lời người phụ nữ làm chứng: ông ấy nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Vậy, khi đến gặp Người, dân Samari xin Người ở lại với họ, và Người ở lại đó hai ngày. Số người tin vì lời Đức Giêsu nói còn đông hơn nữa. Họ bảo người phụ nữ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng người thật là Đấng cứu độ trần gian.”

SUY NIỆM

Sau nửa ngày hành trình từ Giudê về Galilê, Đức Giêsu nghỉ một bên một giếng nước ở vùng Samari. Ngài vừa đói vừa khát, giữa cái nắng ban trưa. Các môn đệ vào thành mua thức ăn. Còn lại một mình Đức Giêsu ngồi bên bờ giếng. Chính nơi đây đã diễn ra cuộc gặp gỡ giữa Ngài và người phụ nữ Samari vốn bị coi là ô nhục. Đức Giêsu bắt đầu gieo hạt để chuẩn bị cho mùa gặt mai sau của các môn đệ.

“Cho tôi chút nước uống.” Đức Giêsu mở đầu cuộc đối thoại bằng một lời nài xin. Ngài chẳng sợ thú nhận sự thiếu thốn của mình. Xin nước uống là làm một cuộc cách mạng, là bắc một nhịp cầu qua vực sâu ngăn cách hai dân tộc Samari và Do Thái vốn dĩ đã thù ghét và xa lánh nhau từ bốn thế kỷ. Chẳng ai hiểu nổi một bậc thầy như Đức Giêsu lại nói chuyện và xin nước một phụ nữ Samari. Đức Giêsu đã cúi mình phá bỏ những hàng rào để xây dựng một cuộc đối thoại đích thực và bình đẳng. “Cho tôi chút nước uống.” Ngài là người xin nước trước khi là người cho... Chúng ta cũng có nhiều điều phải xin nơi chính những người cần chúng ta giúp đỡ.

Đức Giêsu cho thấy Ngài có một

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

thứ nước lạ lùng, uống vào không còn khát nữa. Người phụ nữ vội vã xin Ngài thứ nước kỳ diệu đó. Chị đâu ngờ chính mình đã bắt đầu được nếm rồi. Nước đó chính là Lời của Đức Giêsu, Lời vén mở dần dần con người thâm sâu của Ngài. Đức Giêsu cho thấy Ngài biết rõ gia cảnh của chị. Cái biết của Ngài không nhầm soi mói, nhưng để cảm thông. Cái biết của Ngài về những điều riêng tư thầm kín đã khiến chị coi Ngài là một ngôn sứ đáng tin. Từ đó, chính chị gợi lên vấn đề tôn giáo, một vấn đề khiến chị rất bận tâm; Chính chị nói lên niềm mong đợi của mình về Đấng Mê-sia, Đấng sẽ đến dạy dỗ mọi sự (Ga 4,25); rồi cũng chính chị đã bỏ vò nước lại mà hân hoan chạy đi giới thiệu Đức Giêsu cho đồng bào. Chị đã tìm thấy thứ nước tuyệt diệu nơi Đức Giêsu. Ngài từ từ tỏ mình cho chị: “Đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây.”

Không thấy nói đến chuyện Đức Giêsu ăn hay uống. “Lương thực của Thầy là thi hành ý Đấng đã sai Thầy.” Đức Giêsu chỉ nói một điều, đó là nuôi dưỡng nhân loại. Ngài chỉ khát một điều, đó là ban nguồn nước sự sống. Chúng ta có dám chia sẻ cơn khát của Ngài không?

CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu,
xin cho con biết con,
xin cho con biết Chúa.

Xin cho con chỉ khao khát một
mình Chúa,
quên đi chính bản thân,
yêu mến Chúa và làm mọi sự vì Chúa.

Xin cho con biết tự hạ,
biết tán dương Chúa và chỉ nghĩ
đến Chúa.

Ước gì con biết hâm mình và sống
trong Chúa.

Ước gì con biết nhận từ Chúa
tất cả những gì xảy đến cho con
và biết chọn theo chân Chúa luôn.

Xin đừng để điều gì quyến rũ con,
ngoài Chúa.

Xin Chúa hãy nhìn con, để con
yêu mến Chúa.

Xin Chúa hãy gọi con, để con được
thấy Chúa.

Và để con hưởng nhan Chúa đời
dời. Amen. ■

(Thánh Âu-Tinh)

Lm Anton Nguyễn Cao Siêu, SJ

Đâu là chỗ đứng của dân chủ trong Giáo hội?



WHD (15.03.2017) – Đức Thánh Cha Phanxicô đang tham khảo ý kiến các linh mục và tín hữu Roma để chọn vị Giám quản giáo phận Roma kế nhiệm Đức hồng y Agostino Vallini, là người sẽ rời chức vụ này vào ngày 17 tháng Tư tới.

Trước đây chưa từng có việc tham khảo ý kiến như thế, vì theo truyền thống quyền lựa chọn Giám quản Roma là của Đức giáo hoàng, Giám mục Roma.

Đây là cung cách độc đáo của một giáo hoàng, giám mục giáo phận Roma. Theo trang web *Vatican Insider*, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tham khảo rộng rãi trong giáo phận của ngài để chọn ra vị Giám quản kế tiếp cho giáo phận Roma, một sự lựa chọn thông thường chỉ thuộc quyền Giáo hoàng.

Đang khi vị Giám quản hiện nay, Đức hồng y Agostino Vallini - 77 tuổi, sẽ rời khỏi chức vụ này vào ngày 17 tháng Tư, các linh mục và tín hữu được mời gọi gửi thư để “nêu ra tính cách cần có của vị Giám quản kế tiếp, và có thể cả danh tính của vị này”, cho đến ngày 12 tháng Tư. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời mời gọi trên trong một cuộc gặp gỡ riêng với 36 vị hữu trách trong giáo phận - gồm 334 giáo xứ và 2,8 triệu tín hữu.

Đức Thánh Cha muốn có dân chủ nhiều hơn trong Giáo hội Công giáo chăng?

Chắc chắn, Đức Thánh Cha cho thấy ngài rất quan tâm đến ý kiến của các tín hữu, khi tham khảo rộng rãi trước hai Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình vào năm 2014 và 2015. “Nhưng đó không phải là vấn đề quản trị”, cha Luc Forestier, giám đốc Viện nghiên cứu tôn giáo thuộc Học viện Công giáo Paris, khẳng định.

Những thực hành dân chủ rất cổ xưa trong các dòng tu

Dòng khác, “việc tham khảo trước khi bổ nhiệm một giám mục, tự nó, là điều gì đó rất bình thường, cha nhấn mạnh. Nhưng tiến trình này, do các sứ thần thực hiện, là bí mật. Tôi đã được hỏi ý kiến nhiều lần, tôi biết nhiều giáo dân cũng được hỏi ý kiến như thế, trong vòng bí mật”.

Ngoài ra, theo cha Forestier, tính mới mẻ của việc tham khảo ý kiến về vị Giám quản Roma sắp tới là nó được thực hiện công khai đối với tất cả các tín hữu, ít nhất là họ được thông báo về việc này.

Như thế, sáng kiến của Đức Thánh Cha là “rất hay” nhưng “phải cẩn trọng khi so sánh với sự dân chủ”, cha Forestier nhấn mạnh. “Phải xác định rõ ràng Giáo hội không thể được so sánh với hoạt động của một hệ thống chính trị hoặc đoàn thể, cha nói. Thực tại Giáo hội là một hình thức độc đáo và không giống như thực tại trần thế. Ngay trong các công nghị giáo phận, khi các giám mục để cho người tín hữu lên tiếng, thì cuối cùng trách nhiệm vẫn là của giám mục”.

Dẫu vậy, trong Giáo hội vẫn có các thực hành dân chủ rất cổ xưa, nhưng chủ yếu trong khuôn khổ của một số dòng tu khi thành lập một ban bầu cử – thường gồm các tu sĩ đã khấn trọng – để bầu chọn vị bề trên.

Nói rộng hơn, sáng kiến của Đức Thánh Cha về việc lựa chọn vị Giám quản Roma để đại diện cho ngài phải được xem xét theo “chương trình rất rõ ràng của ngài về việc đón nhận Công đồng Vatican II”, vẫn theo nhận định của cha Forestier. “Người ta nhận thấy chiêu kích của Thượng Hội đồng lại được nhấn mạnh”, với mong muốn người tín hữu Công giáo có tiếng nói.

Trên thực tế, dưới con mắt của cha Forestier, những chống đối việc thực thi tính công nghị được Vatican II gợi hứng không nhất thiết là do các giáo sĩ, nhưng đôi khi do chính các giáo dân, và những chống đối ấy sẽ không mất đi nếu không có sự “canh tân con người từ bên trong”. ■

(*La Croix*)

Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam
tuyển chọn bài viết, tin tức từ hdgmvietnam.org,
phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang hdgmvietnam.org
theo dạng pdf